

Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd
Ommen Vinkenbuurt Witharen

22^{ste} jaargang No. 19

Vrijdag 13 oktober 2023

Meditatie

Hoe belangrijk is het wel niet voor een mens dat je gezien en gekend bent. Gezien en gekend zoals je werkelijk bent. De ander kennen, zelf gekend zijn, de ander zien zoals zij is, zelf gezien worden: het is niet vanzelfsprekend. Zeker niet in onze haastige ieder-voor-zich-maatschappij. Het is niet vanzelfsprekend en het is ook niet gemakkelijk. Wanneer ken je een ander echt zoals ze is en zie je meer dan alleen maar een mooie of minder mooie buitenkant? Ik denk dat het begint met de ander willen zien en kennen. Het willen luisteren, zien en inleven. En daar ontbreekt het zo vaak aan. Zeker als die ander anders is dan jij en je een zekere vreemdheid ervaart, dan kun je zo gauw die ander versmallen. Je bent er gauw klaar mee. De ander een etiket opplakken: hij heeft kanker, zij is gescheiden, zij is een asielzoeker, hij is homo. Het kan pijn doen als je niet in de eerste plaats als mens wordt gezien, een mens met alles er op en eraan, maar dat je versmald wordt tot slechts één aspect. Dit zien we ook in het verhaal van de blindgeborene uit Johannes 9. De leerlingen van Jezus versmallen de man tot zondaar, de burens tot bedelaar. De Schriftgeleerden zien niet eens een mens, maar hebben alleen aandacht voor de Wet. De ouders tenslotte tonen ook weinig warmte en antwoorden, dat als ze iets over hun zoon willen weten ze het hem zelf maar moeten vragen. Wat zijn die eerste woorden uit dat verhaal dan toch mooi! In het voorbijgaan zag Jezus iemand die blind was. Letterlijk: In het voorbijgaan zag Jezus een méns die blind was. Jezus zag geen blinde, maar een méns. Een mens waar zoveel van te zeggen is, waaronder het feit dat hij blind is. Wat fijn dat Jezus ons niet versmalt, ons ziet zoals we zijn. Een manier van kijken die vraagt om navolging. Zeker daar waar velen de neiging hebben die ander die anders is - maar net als jou is - te versmallen. Als wij geroepen zijn om lief te hebben, geroepen zijn om ánders te kijken - en dat zijn wij - zijn we geroepen ons in te leven in die ander als mens. Alleen dan doen we de ander recht en mag die ander zich tonen zoals hij is. Een levenslange oefening in inleven. Op 7 november mogen we samen 'oefenen'. Samen in gesprek over onze omgang met en spreken over mensen die anders geaard zijn dan heteroseksueel. Een open gesprek in kleine groepen, na een aanzet tot gesprek onder anderen via beeldmateriaal. Doel: hoe kunnen we vervolgstappen zetten om een veilige omgeving te creëren in onze kerk waarin homoseksuele mensen hun geaardheid niet wegstoppen? Iedereen van harte welkom in De Kern op 7 november om 20.00 uur.

Ds. Kest Jelsma

Leesrooster

Za.	14 okt.	Openbaring 2:8-11	Trouw tot in de dood
Zo.	15 okt.	Openbaring 2:12-17	Een nieuwe naam
Ma.	16 okt.	Openbaring 2:18-29	Houd vast aan wat je hebt
Di.	17 okt.	Openbaring 3:1-6	Gekleed in het wit
Wo.	18 okt.	Openbaring 3:7-13	Trouw met trouw
Do.	19 okt.	Openbaring 3:14-22	Wees koud of warm
Vr.	20 okt.	Psalm 73	U houdt mij aan de hand
Za.	21. okt.	Matteüs 22:1-14	Bruiloftsgasten
Zo.	22 okt.	Matteüs 22:15-22	Geef aan God wat van God
Ma.	23 okt.	Matteüs 22:23-33	Een God van levenden
Di.	24 okt.	Matteüs 22:34-46	Het grootste gebod
Wo.	25 okt.	Psalm 109:1-20	Liefde met haat
Do.	26 okt.	Psalm 109:21-31	Red mij in uw trouw
Vr.	27 okt.	Openbaring 4:1-11	Onophoudelijke

Inhoudsopgave

Kerkdiensten	2
Bij de diensten	3
Wijkberichten	4
Noord-West	4
Zuid-Oost	4
Wijk 1	4
Wijk 2 waarneming	5
Pastoraal werker	6
PaKaN!	6
Plaatselijk kerknieuws	6
Gezamenlijke berichten	7
Hervormde gemeente	8
Gereformeerde kerk	8
Algemeen (kerkelijke) berichten	10
Gebedspunten	11
Kerkelijke adressen etc.	11
Diversen	12

Kerkdiensten

Zondag 15 oktober

Hervormde gemeente

Ommen

09.30 uur: Ds. H. Dorgelo
Organist: Lydia Volkerink
Ouderling van dienst: Dhr. A. Veurink
Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl
Gastheren: Dhr. B. Dubbink
Dhr. W. ten Kate
Dhr. J. Kroon

Vinkenbuurt

10.00 uur: Ds. J. Tiggelaar
Organist: Margriet Hierink
Ouderling van dienst: Dhr. H. Kippers
Kinderneven-/Tienerdienst: Alle groepen

Hervormd Centrum

11.00 uur: AtEleven

Ommen Samen kerk

19.00 uur: Ds. B.G. Breunesse, Hardenberg
Organist: Wim de Just
Ouderling van dienst: Dhr. G. Vogelzang
Gastdames: Mw. A. Bolks
Mw. J. Scheppink

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur: Ds. E. van Beesten, Michazondag
Organist: Riekus Hamberg
Ouderling van dienst: Dhr. J. Slotman
Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkomroep.nl
Gastdame/-heer: Dhr. en mw. Vlsscher

Witharen

10.00 uur: Ds. J.A. Wegerif, Nijverdalen
Organist: Klaas Schaap
Ouderling van dienst: Mw. I. Bremmer

Weekopening, -sluiting

't Vlierhuis

Maandag 16 okt. 10.30 uur: Zangbijeenkoms

Oldenhaghen

Vrijdag 20 okt. 18.30 uur: Dhr. A. Martens

Nijenhaghen

Vrijdag 20 okt. 19.30 uur: Dhr. A. Martens

Zondag 22 oktober

Hervormde gemeente

Ommen

09.30 uur: Ds. J.C.M. Teding van Berkhout-Fabius, Vroomshoop
Organist: Riekus Hamberg
Ouderling van dienst: Dhr. J. Nijzink
Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl
Gastdame/-heer: Mw. J. Veurink
Dhr. H. Veurink
U kunt koffiedrinken na de dienst

Vinkenbuurt

10.00 uur: Ds. J.C.J. Post, Wierden
Organist: Willemien Gerritsen
Ouderling van dienst: Mw. M. Hierink
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur: Ds. K. Jelsma
Organist: Frans Dijkstra
Ouderling van dienst: Dhr. H. van Dijk
Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkomroep.nl
Gastdames/-heer: Dhr. G. Tent
Mw. T. Veurink-Altana

Witharen

10.00 uur: Prop. J. Mulder, Nijkerkerveen
Organist: Freddy Bruins
Ouderling van dienst: Dhr. H. Petter

Ommen Samen kerk

19.00 uur: Ds. K. Jelsma, Taizédienst
Ouderling van dienst: Mw. G. van Es
Afgevaardigde Hg: Mw. A. van der Snel

Weekopening, -sluiting

Oldenhaghen

Vrijdag 27 okt. 18.30 uur: Dhr. J. Wieske

Nijenhaghen

Vrijdag 27 okt. 19.30 uur: Dhr. J. Wieske

Bij de diensten

22 oktober Diaconiecollecte voor de Voedselbank

De Voedselbank Hardenberg Ommen bestaat sinds april 2007 en is in november van dat jaar begonnen met de uitgifte van voeding. De Voedselbank heeft sinds die tijd een enorme groei doorgemaakt en wordt op het ogenblik gerund door een team van 60 enthousiaste vrijwilligers. Er worden bijna 300 pakketten per week uitgegeven aan cliënten binnen de gemeenten Hardenberg en Ommen. Deze pakketten worden vooral samengesteld uit overschotten, die door bedrijven ter beschikking worden gesteld. Om pakketten aan te vullen kopen we zelf producten bij. Op deze manier proberen zij mensen, die om welke reden dan ook in de problemen zijn geraakt, te steunen. Om dit allemaal te kunnen realiseren is draagvlak in de samenleving van groot belang. Gelukkig krijgen ze veel steun van bedrijven, verenigingen, fondsen, scholen en kerken, maar ook van particulieren en de beide gemeenten. De steun bestaat zowel uit het aanleveren van producten als het doneren van geld. Wilt u hen ondersteunen, kijk dan op de contactpagina van de website van de Voedselbank Hardenberg/Ommen. Daar staat ook aangegeven hoe u met hen in contact kunt komen.

De diaconieën

Hervormde gemeente

15 oktober Ontmoetingsdienst Vinkenbuurt

Zijn wij als Gideon?

Gideon heeft een groot leger verzameld om de vijand te verslaan. God geeft hem opdracht met een klein aantal mensen de overwinning te gaan behalen. Het kost Gideon moeite dat te begrijpen. Hij vertrouwt er echter op dat wat God zegt en doet goed is. Mensen verwachten veel van grote aantallen en indrukwekkende eigen prestaties. God doet het dikwijls anders. Vaak gebruikt Hij juist wat in onze ogen te klein en machteloos is. Om zo te laten zien dat Hijzelf de redding geeft. Het kost ons ook vaak moeite om dat te begrijpen. Durven we erop te vertrouwen dat alles goed komt?

'Zijn wij als Gideon?' is het thema van de ontmoetingsdienst op om 10.00 uur in de kerk in Vinkenbuurt.

Twijfel niet en kom deze dienst met ons meebeleven. U/jij bent van harte welkom.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en samen koffie/thee/limonade te drinken met wat lekkers.

We hopen velen te mogen begroeten.

Ontmoetingsdienstcommissie Vinkenbuurt

Collecten

15 oktober

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

22 oktober

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie Voedselbank
Hardenberg/Ommen en Kerk
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

Zondagskind

Ommen

15 oktober: Eva Tjihuis
22 oktober: Simon Vloedgraven

Kinderoppas

Ommen

15 oktober: Alice Olsman
Jorinda Wermink
22 oktober: Anja Bolks
Indy Bolks

Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

Vinkenbuurt

Kinderoppas in overleg met Wilma Pasman

Gereformeerde kerk

15 oktober Micha zondag

Micha 6:8: Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.

Dit is de tekst uit Micha die veel mensen heeft geïnspireerd. Rond 2000 zijn gelovigen over de hele wereld om een snelle uitvoering van de millenniumdoelen gaan vragen met een beroep op deze tekst. Immers, er is een grote kloof tussen rijk en arm in de wereld. Een christen hoort recht te doen, hoort rechtvaardig te zijn en hoort rechtvaardigheid na te streven. Deze gedachte heeft veel navolging gekregen en is sindsdien eigenlijk niet meer weggeweest. In Nederland heeft dit in 2010 geleid tot de oprichting van de Micha stichting. Op <https://michanederland.nl/> kunt u veel informatie vinden.

De kerkenraad van de Gereformeerde kerk in Ommen heeft in navolging van meer dan 1000 andere kerken in Nederland besloten tot deelname aan de jaarlijkse Micha zondag. Dat is de zondag die het dichtst bij Wereldarmoededag zit, dit jaar 15 oktober a.s. Het thema is Klimaatrechtvaardigheid = naastenliefde. Ds. Egbert van Beesten gaat deze zondag voor. Hij heeft samen met de werkgroep Kerk en Klimaat een viering gemaakt waarin we veel aandacht zullen schenken aan klimaatrechtvaardigheid. Maar ook aan rechtvaardigheid in het algemeen en de vraag waarom wij christenen dat als één van onze opdrachten moeten beschouwen. Het rooms katholieke kerkkoor Intermezzo zal de viering met enkele mooie kerkliederen ondersteunen. In de kindernevendienst zal ook aandacht aan dit onderwerp worden besteed. Dit is een viering waar ook tieners en jongvolwassenen zich toe aangesproken zullen voelen. Wij hopen op een volle kerk.

Werkgroep Kerk en Klimaat

Collecten

15 oktober

Ommen

1^{ste} Collecte: Diaconie
2^{de} Collecte: Kerk
3^{de} Collecte: ZWO

Noaberkerk Witharen

1^{ste} Collecte: Diaconie
2^{de} Collecte: Kerk
3^{de} Collecte: Noaberkerk
Zendingsbakjes: ZWO

22 oktober

Ommen

1^{ste} Collecte: Diaconie Voedselbank
Hardenberg-Ommen
(16 oktober Wereldvoedseldag)
2^{de} Collecte: Kerk
3^{de} Collecte: ZWO

Noaberkerk Witharen

1^{ste} Collecte: Diaconie Voedselbank
Hardenberg-Ommen
(16 oktober Wereldvoedseldag)
2^{de} Collecte: Kerk
3^{de} Collecte: Noaberkerk
Zendingsbakjes: ZWO

Kinderoppas

Ommen

15 oktober:	Rianne van der Bent Romy Dunnewind
22 oktober:	Nelleke Heijink Marloes Kassies

Wijkberichten

Jarigen 80+

Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren:



Mw. G.E. Beumer-Bulthuis
Dhr. E.J. Makkinga
Mw. A. Wanningen-Doorten
Mw. A. Pierik-de Boer
Mw. A. Ekkelenkamp
Mw. H. Horsman-Waterink
Mw. G.J. Heusinkveld-Klanderman
Mw. G. Lassche-Vedder
Mw. H. Bink-Steen
Mw. A. Wittenberg-Strijker
Mw. G. Bouwman-Hadders
Dhr. G. van Harten
Mw. G. Kleinjan-Timmerman
Dhr. G. Albers
Dhr. G.J.A. Heinneman
Mw. J. Horsman-Knol
Mw. G. Klomp-van Beek
Dhr. H. Oldeman
Mw. P. Paarhuis-Hemstede
Mw. M. van Dijk-van Leeuwen
Mw. J. Kamphuis

We wensen hen een fijne verjaardag en een goed en gezegend nieuw levensjaar toe.

Noord-West



Predikant: Ds. H. Dorgelo
✉ dsdorgelo@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: maandag vrije dag

Coördinator: Mw. W. Ekkelkamp-Koopman
✉ herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Bij de diensten

Zondag 15 oktober staat in de morgendienst Mat 22: 1-14 centraal, het is de gelijkenis over een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. De genodigden laten het afweten en daarom worden anderen genodigd.

Na de vele gelijkenissen van Jezus gaat het dan de komende twee zondagen over kiezen. Iedere dag mogen en/of moeten wij kiezen. Er zijn kleine keuzes, wil je hagelslag, kaas of iets anders op je boterham. Vaak zijn wij ons niet eens bewust van deze keuzes. Dat geldt soms ook voor de grote keuzes in ons leven, zoals hoe ga je om met de mensen rondom je, met jezelf en met de wereld.

Meeleven

Op 30 september mochten Fred en Grietje Touwen vieren dat ze 40 jaar getrouwd waren. Wij hopen dat ze een mooie dag hebben gehad en wensen hen nog vele goede en gezegende

jaren samen toe.

Marcus

Net als bij de preekbespreking en het samen eten na de kerkdienst vielen de aanmeldingen bij het samen lezen van het Marcusevangelie mij tegen. Schijnbaar liggen de voorkeuren in Ommen anders dan dat ik gewend was. De dinsdagavond is daarom komen te vervallen. Op de woensdagmorgen zijn wij wel van start gegaan. Indien u nog wilt aansluiten dan kan dat.

Vakantie

In oktober heb ik vakantie. Wij hopen dan enkele mooie wandelingen te maken in de Tiroler Alpen.
Ds. Tiggelaar neemt dan waar.

Mailadres

Eind oktober wordt mijn mailadres: h.dorgelo@lijbrandt.nl afgesloten. Mail vanaf nu graag sturen naar dsdorgelo@pkn-ommen.nl

Tot Slot...

Tijdens een vakantie las ik op een informatiebord bij een kerk: 'God gaat niet met vakantie'. Ik vroeg mij af wat hiermee bedoeld werd? Ik heb het maar opgevat dat men bedoelde dat de kerk tijdens de vakantie open was. Dat bleek ook zo te zijn. Met andere woorden: De Kerk gaat niet op vakantie. Mooi dat te allen tijde, ook tijdens vakanties, de lofzang blijft klinken. Vrede en alle goeds!

ds. Henry Dorgelo

Zuid-Oost



Predikant: Ds. J. Tiggelaar
✉ dstiggelaar@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: via coördinator, maandag vrije dag

Coördinator: Mw. G. van Beesten-Driessen
✉ herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Startzondag

Na een korte vakantie waren we net weer terug voor de startzondag. Nu kan er weer wat meegedeeld worden uit onze wijk.

Die startzondag ligt inmiddels alweer een poosje achter ons. We hebben een start gemaakt voor het nieuwe seizoen onder het thema 'Ga mee'. Een mooie dienst in een goed bezet Vechtdalcollege, met daarin de oproep niet aan de kant te blijven staan maar actief mee te gaan doen in de kerk, waarin ieder zijn of haar talenten kan en mag inzetten voor de dienst aan de Heer. We zijn dankbaar dat het mogelijk was om zo gezamenlijk als kerken het nieuwe seizoen te kunnen starten.

Ds. Hans Tiggelaar.

Wijk 1



Predikant: Ds. K. Jelsma
✉ dsjelsma@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: Mw. J. van der Heide-Dijkstra
✉ geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Bij de kerkdiensten

De ochtenddienst van 22 oktober is, met name wat de schriftlezing betreft, voorbereid en besproken met een aantal

gemeenteleden. We lezen en overdenken Psalm 44. Ook aan de avonddienst van 22 oktober om 19.00 uur mag ik meewerken. Het betreft hier de jaarlijkse Taizédienst, voorbereid met de Werkgroep Eredienst. Thema: Innerlijk leven en solidariteit. We zingen onder begeleiding van gitaar, fluit en piano weer mooie en bekende liederen uit Taizé. Er is stilte en er kunnen kaarsjes worden ontstoken en gebedsintenties worden opgeschreven. Na afloop van de dienst is er in de Ontmoetingsruimte wijn en druivensap. Daarbij wil ik ook enige informatie geven over een eventueel te organiseren reis naar Taizé in 2024. We bekijken daarbij een video opname over hoe een week in Taizé er uit ziet.

Felicitering

Op maandag 25 september was het 25 jaar geleden dat Ina Bremmer-van der Veen in dienst kwam van de Gereformeerde kerk. 25 jaar een vertrouwd gezicht in de kerk en De Kern. Een gastvrije vakvrouw! Ook op deze plaats een hartelijke felicitatie! Fijn om al zoveel jaar met jou te mogen samenwerken en dat (bijna) altijd alles mogelijk is! Mooi om te zien dat er mede via de PKN-app zoveel aandacht aan besteed werd!

Huwelijksjubilea

Op 14 oktober is het 40 jaar geleden dat Albert en Dineke Seinen-Strampel elkaar het ja-woord gaven. Op 18 oktober is het 50 jaar geleden dat Albert en Annie Visscher-Samsen met elkaar trouwden. En ja, baas boven baas: Op 25 oktober vieren Jan en Hermien Bremmer-Horsman dat ze 60 jaar geleden hun levensweg samen als man en vrouw wilden vervolgen. Wij feliciteren alle drie de echtparen van harte met deze jubilea en wensen hen Gods blijvende zegen toe!

Dinsdag 7 november gespreksavond 'Veilige Kerk'

In de meditatie verwees ik er al naar: de gespreksavond over hoe wij vervolgstappen kunnen zetten om werkelijk een veilige kerk te zijn, waarin iedereen zichzelf mag zijn. Een thema dat we toespitsen op hen die anders dan heteroseksueel geaard zijn. Een veilige kerk waarin je die geaardheid niet hoeft weg te stoppen. Iedereen van harte welkom deze avond, van beide gemeentes uiteraard. Het is géén discussie avond! Een oefening in inleven in de ander die anders lijkt, maar net zo is als jij. Een méns! Welkom om 20.00 uur in De Kern.

Belijdenis doen

Het seizoen is weer begonnen en allerlei activiteiten zijn weer opgestart. We noemen hier ook nog de mogelijkheid om je dit seizoen voor te bereiden op het doen van belijdenis van je geloof. Als je belangstelling hebt laat het dan weten. We zoeken samen naar een passende vorm. 'We' dat zijn collega Dorgelo en ik. In samenspraak met hen die zich aanmelden maken we nadere afspraken over wie deze avonden begeleidt en waar en wanneer de belijdenis plaats vindt. Dus graag aanmelden bij collega Henry Dorgelo of bij ondergetekende.

Vijfjesactie

Hartverwarmend waren de reacties op de Talenten (vijfjes) actie van de World Servants. Op startzondag werden de vijfjes uitgedeeld vanuit de hoop dat via creatieve acties de vijfjes vermeerderd zouden worden. Via de PKN-app kreeg ik een heel inspirerend beeld van wat er zoal bedacht is aan verkoop, aanmelden van activiteiten en aanbieden van diensten: vleermuis- en natuurexcursies, gehaakte muizen, zelfgemaakte kaarten, wandeling landgoed Vilsteren, appelbeleg van appels uit eigen tuin, rondleiding Besthmenermolen, schminken en glittertattoos in de speeltuin in de Vlierlanden, arretjescake bakken, gehaakte babyvestjes, pannenkoeken bakken, ritje Automaatje, pizza maken, bloemenbollen en bloemenzaadjes, geknutselde vogelhuisjes, miniboeketje op minipompoentje, haar laten knippen door echtgenote (..), aardbeienplantjes

verkoop, bloemenboeketten uit eigen tuin, kamerplantenstekjes, thuisconcert op orgel met Franse orgelmuziek, zelfgemaakte jam, gehaakte kraamcadeautjes, tarwepittenzakken, gehaakte kerstengeltjes, vlaggenlijn van stof, aanbod kleine klusjes doen, dakgoot van de buurmandominee schoon maken, ritje achter op de motor, kniepertjes bakken, appelboterkoeken, dierenportret tekenen, rondrit per auto naar keuze, regenboogkwarkaarten, kleine naaiklussen verrichten, luchtfoto van huis of bedrijf maken, met mooie stoffen gepimpte jute tassen, kalebassen verkoop, pannenkoekendiner, cake bakken en die in plakken verkopen in de buurt... En dat zijn dan nog alleen maar de ideeën waarvan ik weet heb...Geweldig allemaal! Heerlijk om zo samen gemeente te zijn! Namens de World Servants heel hartelijk bedankt. In een volgende Kerkvensters wordt de opbrengst vermeld.

World Servants Acties vervolg

En natuurlijk gaan we door met acties. Zo liet één van de ouders van de jongeren die naar Zambia hopen te gaan, Erika Berger, weten dat ze op 29 oktober haar talenten wil inzetten door het houden van een orgelconcert. Aanvang 19.00 uur in de kerk aan de Bouwstraat. Vrije gift voor de World Servants. Welkom! De volgende grote actie betreft een verloting. Vanaf 1 november gaan we loten verkopen. Nu al hebben we prachtige prijzen, maar we willen nog veel meer prijzen om daardoor het kopen van de loten te stimuleren. Aan u als gemeenteleden vragen wij of u een prijs ter beschikking wilt stellen. Laat het me weten! De trekking van de prijzen is op vrijdag 17 november.

Ds. Kest Jelsma

Wijk 2 waarneming



Predikant: Ds. W. den Braber
✉ dsdenbraber@pkn-ommen.nl

Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfinkel
✉ geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Jubileum

Dhr. en mw. Eilander zijn 19 oktober 50 jaar getrouwd. We feliciteren hen daar van harte mee. Ze vieren het een weekje daarna in de kring van mensen die zich op hen betrokken weet. Dat ze mogen ervaren dat God ook met hen blijft meegaan, zoals verwoord in dat bekende lied 416. Hij zal over hen zijn vleugels spreiden...

Meeleven

Geef uw oor en aandacht aan elkaar. Ik zie soms ouders ontzettend in de weer zijn met het leven van hun (klein)kinderen, dat anders verloopt dan zij hadden gehoopt. Af en toe stuit ik op schaamte daarover. Ik hoop dat u dan moed vindt om daar het gesprek over aan te gaan met mensen die u vertrouwt. Misschien wilt u dat er met u gebeden wordt. Mensen die hulp zoeken zijn moedige mensen! Vergeet hen niet die een geliefde moesten missen. Regelmatig hoor ik dat de heimwee naar die geliefde met de jaren alleen maar groter wordt. Leegte laat zich niet vullen, maar mensen die daar aandacht voor hebben brengen wel een lichtstraaltje.

Ik ben voor u beschikbaar, u kunt gewoon bellen, mailen of uw verzoek via ouderling of contactpersoon bij mij terecht laten komen. Als collega Kest Jelsma er niet is, neem ik, samen met Gera Mateman, voor hem waar en zij doen dat voor mij in oktober, want dan kunt u mij, samen met mijn vrouw, vinden tussen Maastricht en Aken, ergens fietsend bij mooi weer.

Ds. W. den Braber

Pastoraal werker



Predikant: Ds. W. den Braber
✉ dsdenbraber@pkn-ommen.nl

Cluster zorgcentra

Gerda van Es maakte voor ons als cluster een prachtig fotoboekje over de kerk, waarmee wij op pad kunnen naar die gemeenteleden voor wie het niet meer mogelijk is naar de kerk te komen en die leven in de tijd van hun herinneringen. Achterin staan een paar bekende versjes die we zo ten gehore kunnen brengen als mensen eens een bekend kerkelijk lied uit hun jeugd willen horen.

W hebben een draaiboekje gemaakt van de eerste Avondmaalsviering op de vrijdag in Oldenhaghen en Nijenhaghen. Met de collega's uit de NGK en Hervormde gemeente nemen we dat een paar weken voor dat zij dienstdoen door. Na een drietal vieringen gaan we met de diaconieën kijken of dit de goede tijd en de goede wijze van vieren is, die passend is voor de bewoners. De eerste keer bleek dat het voor sommigen toch even wennen is, dat we het niet op de zondag vieren dat er in de kerken Avondmaal gevierd wordt. Je hebt dan een beetje de sfeer van het vieren al wat in je. Anderen prezen de rust van de viering. In totaal namen er 80 mensen aan de viering deel, uit allerlei kerken!

We gaan wel op zoek naar hoe de andere kerken hun pastoraat betreffende de ouderen doen en of we in dit verband iets van elkaar kunnen leren of elkaar kunnen versterken. We streven ernaar om in De Hoekstee, Oldenhaghen en Nijenhaghen overdag ontmoetingsgesprekken te gaan organiseren, een vorm van aangepast groothuisbezoek. Op onze bezoekadressen gaan we de Adventskalender 2023 verspreiden.

Er is overleg op gang gekomen over de vraag of wij ook niet de bewoners - wanneer ze dat willen uiteraard - die verblijven in Oldenhaghen en Nijenhaghen (die lijst lijkt niet compleet) ook niet moeten op laten nemen in Kerkvensters. U kunt daar dus een vraag over verwachten van uw contactpersoon. Wel lijkt het ons goed eens na te denken of we alle namen niet eens per kwartaal of eens per twee maanden moeten noemen en niet elke keer, want dat kan stigmatiserend werken, naast dat het een mooie gelegenheid blijft om iemand eens tussendoor een kaart te sturen of er eens op bezoek te gaan.

Vanaf nu gaan we ook de maandelijkse zangbijeenkomsten op de maandag in 't Vlierhuis op laten nemen in Kerkvensters. Die vallen, met inachtneming van de regels van elke locatie, net als de weeksluitingen onder verantwoordelijkheid van de kerken. De inloop (met koffie en koek) vanaf 10.00 uur en de zangbijeenkomst duurt van 10.30-11.00 uur

Het idee van ds. Jelsma om te gaan werken aan een levensboek juichen we toe! Het is heel belangrijk om elkaars leven te blijven delen, juist als de herinneringen de overhand gaan nemen. Goed voor later!

Met een hartelijke groet
Ds. Wim den Braber

PaKaN!



Activiteitenagenda

Elke zondagochtend: Kindernevendienst en kinderoppas.

Diverse kerken

13 oktober 18.30-19.15 uur: Kinderkoor 'Een vrolijk geluid' (Bring a friend les). De Kern, bovenverdieping

13 oktober 19.15-20.15 uur: Club N-joy Ommen (groep 5 t/m groep 8). De Kern, Kelder

15 oktober 11.00-12.30 uur: AtEleven (kerk maar dan anders) (alle leeftijden). Hervormd Centrum, grote zaal

17 oktober 19.00-20.30 uur: Catechisatie Vinkenbuurt/Witharen (12-16 jaar), Beltweg 2, Witharen (Lambert van den Berg).

17 oktober 19.00 -20.00 uur: Wikiclub Witharen/Vinkenbuurt (groep 5 t/m groep 8). Gebouw Irene, Witharen

20 oktober 19.15-20.15 uur: Club N-joy Ommen (groep 5 t/m groep 8). De Kern, Kelder

17 oktober 19.30-20.30 uur: Klein overleg (dagelijks bestuur) Jeugdwerk PaKaN!. Een ieder kan aanschuiven om punten met ons te bespreken. De Kern

22-29 oktober: Diverse activiteiten gaan in verband met de herfstvakantie niet door.

31 oktober 19.00-20.30 uur: Catechisatie Vinkenbuurt/Witharen (12-16 jaar), Beltweg 2, Witharen (Lambert van den Berg).

31 oktober 19.00 -20.00 uur: Wiki club Witharen/Vinkenbuurt (groep 5 t/m groep 8). Gebouw Irene, Witharen

2 november 19.00-20.30 uur: Catechisatie Ommen (12-16 jaar). Papaverstraat 5 (Arie van der Snel)

15 oktober AtEleven-bijeenkomst Hervormd Centrum

Een kerkdienst, maar dan anders. Georganiseerd door en voor gemeenteleden. De bijeenkomst is voor jong en oud. We beginnen om 11.00 uur. Na een korte overdenking, praten we in kleine groepjes door over het thema. We eindigen om 12.00 uur met een gezamenlijke lunch. Neem jij ook iets mee voor de lunch?

Arjan Veurink

Catechisatie

Twee gemeenteleden vonden het jammer dat er voorlopig geen catechese gegeven kon worden. Zij hebben zich aangemeld om voor dit jaar de catechese voor hun rekening te nemen. Geweldig is dat! Wij zijn Dinie Laarman en Arie van der Snel dankbaar voor hun aanbod, dat wij graag aannemen. Het betreft hier de jongeren van 12 t/m 15 jaar. De catechese zal bij Dinie en Arie aan huis worden gegeven. Wij beginnen op donderdag 2 november om 19.00 uur aan de Papaverstraat 5. De ouders van de jongeren zullen nog op de hoogte worden gebracht en de jongeren krijgen een persoonlijke uitnodiging.

Ds. Henry Dorgelo

Plaatselijk kerknieuws

Overige adressen

Oldenhaghen

H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen

Saxenburg Medisch Centrum

J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg

Isala Kliniek

Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeente naar:

Hervormde gemeente

01-10 Fam. Grootemarsink-Baarslag
Fam. Hekman-Grootemarsink

08-10 Ds. en mw. Kobes
Fam. Haveman

Vinkenbuurt

01-10 Dhr. en mw. Mooijers

08-10 Dhr. en mw. Bekedam

Witharen gebouw Irene

24-09 Mw. H. van de Veen-Petter

01-10 Dhr. G. Wermink

08-10 Dhr. F. Dunnewind

Gezamenlijke berichten

Voor aankondiging automatische incasso.

Indien u de redactie in de loop van 2023 gemachtigd heeft dan zal op 31 oktober het abonnementsgeld van 2023 voor Kerkvensters worden geïnd. Er wordt een bedrag afgeschreven van € 15,00 o.v.v. Abonnement Kerkvensters 2023.

Indien u het met deze afschrijving niet eens bent, dan kunt u deze afschrijving altijd laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Gereformeerde kerk:

Rekeningnummer: NL30 RABO 0373 7427 46

Incassant-ID: NL57ZZZ411490740018

Hervormde gemeente:

Rekeningnummer: NL26 RABO 0373 7266 19

Incassant-ID: NL65ZZZ302584821940

Redactie Kerkvensters

19 oktober en 2 november Moeten we altijd streven naar economische groei?

De discussie over grenzen aan de groei is weer terug. Dat roept vragen op over de economische ordening. Maar het roept ook vragen op over hoe wij als christenen leven. Zijn we niet te ver doorgeschooten in ons genieten en consumeren. Kan het niet een tandje minder? Worden we hier eigenlijk wel zo gelukkig van? Of vervreemdt het ons eigenlijk van God en de schepping. Deze vragen worden steeds vaker gesteld.

De afgelopen vijftig jaar is met meer en minder aandacht in de christelijke kerk gedebatteerd over de vraag hoe onbeperkte economische groei zich verhoudt tot kwaliteit van leven. Het geloof naar economische groei is diep verankerd in ons denken. Deze discussie wordt weer urgent nu er zowel verontrustende signalen zijn over de geestelijke gezondheid van mensen als over de uitputting van de aarde. Het rapport van de club van Rome blijkt verre van verouderd of achterhaald. De aanname dat we met economische groei alle milieuproblemen zullen oplossen en allemaal gelukkig zullen worden staat steeds meer onder druk. We lopen tegen allerlei grenzen aan, zoals de politieke discussie in Nederland ons leert. Wat zegt ons dat? Hoe verhouden we ons als christen hiertoe? De werkgroep Kerk en Klimaat heeft Matthias Olthaar bereid gevonden om twee lezingen annex gespreksavonden te houden over dit onderwerp.

Op de donderdagen 19 oktober en 2 november in De Kern om 20.00 uur. Matthias Olthaar is co-auteur van het boek 'Er is leven na de groei'. In het dagelijks leven is hij lector aan de Stenden University waar hij doceert in groene economie en procesverbeteringen.

Donderdag 19 oktober zal over de feiten gaan, zowel in de Bijbel als in de economische wetenschap. Wat staat daar? Wat weten en denken we eigenlijk?

Donderdag 2 november zal meer over het hart gaan, onze hoop. Kunnen we de economie ook veranderen op een verantwoorde manier en hoe doen we dat dan? Kunnen we die wens meer in overeenstemming brengen met de uitgangspunten uit de Bijbel en zo ja wat betekent dat? Twee lezingen bedoeld voor christenen die wat meer willen nadenken over de vraag hoe onze levensstijl zich eigenlijk verhoudt tot ons geloof.

De werkgroep Kerk & Klimaat

4 november Ommen zingt

Namens de commissie 'Ommen Zingt' wil ik u alvast laten weten dat de eerstvolgende zangavond is op 4 november a.s. om 19.30 uur. In de volgende Kerkvensters laten wij u weten wie hieraan meewerken. Het belooft weer een mooie zangavond te worden. Zet u deze datum in uw agenda!

Jan Meulenkamp

20 november Gezamenlijke kerken halen Bastiaan Ragas naar Ommen

Deze maandag vanaf 20.15 uur speelt acteur en zanger Bastiaan Ragas zijn voorstelling 'In Gods naam' in Theater de Carrousel. De Hervormde gemeente en de Rooms katholieke- en Gereformeerde kerk heten u van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. Kaarten voor de voorstelling zijn te koop vanaf woensdagochtend 18 oktober 09.00 uur via www.theateringodsnaam.nl/kerken-ommen voor een gereduceerd tarief van € 15,00.

Persoonlijke reis door de Bijbel

In een tijd vol onzekerheden, onrust en verandering zoekt Bastiaan Ragas naar antwoorden in een eeuwenoud verhaal. Ragas neemt de bezoeker mee door de Bijbel met muziek van Bach tot Presley en van ABBA tot Kiss. Hij wisselt humor, ontwapenende kwetsbaarheid en confronterende dialogen met elkaar af. Ragas verweeft zijn herkenbare, persoonlijke levensvragen met de verhalen uit de Bijbel. Een reis door het meest geciteerde en misschien wel meest onbegrijpelijke boek ter wereld.

Organisatoren

Om deze theatervoorstelling in Ommen te organiseren hebben de Hervormde gemeente en de Rooms katholieke- en Gereformeerde kerk de handen in een geslagen. Met de voorstelling hopen zij dat de aanwezigen geraakt worden door het persoonlijke verhaal van Ragas en de verhalen uit de Bijbel. Naderhand krijgt u van hen een drankje aangeboden en is er de mogelijkheid om informeel na te praten.

Gift ZWO

Dankjewel ZWO voor jullie gift van € 300,00 die jullie hebben gegeven voor de bouw van een nieuwe waterput voor het gehandicapten tehuis in Sri Lanka. Door maandenlange droogte moest er iets gebeuren. Dicht bij het tehuis ligt een meer waar genoeg water is om het bouwland mee te bevoeien. Rondom heeft de (arme) bevolking alles op alles gezet om te helpen en daarbij komt jullie geld zo goed van pas.

Het geld is, samen met andere spontane giften, door Stichting Ayubowan overgemaakt naar Niroshan, de oprichter van het tehuis van Stichting Meth Sewa. De aanleg van de waterput en de leidingen is begonnen en we hopen dat een hongersnood nog net op tijd kan worden voorkomen. Nogmaals veel dank.

Tity Dijkstra, contactpersoon van dit tehuis





19 oktober Ouderenmiddag

De middagen voor ouderen gaan weer beginnen. Dit najaar voor het eerst op 19 oktober. Voor de pauze kunnen we kijken naar een film die op 12 maart 2020 in het Hervormd Centrum is opgenomen. Op die dag vierden we dat de diaconie van de Hervormde gemeente het werk voor onze ouderen 60 jaar geleden is begonnen. Hoe mooi is het dat we er ook dit winterseizoen mee door mogen gaan. De film toont mooie beelden van die bijeenkomst. Na de pauze hoopt dhr. Gerrit Steen een lezing te houden over oude ambachten, gebruiken en gezegden. De bijeenkomst is in het Hervormd Centrum en begint om 14.30 uur. We hopen veel belangstellenden te mogen begroeten en rekenen op een gezellig samenzijn. U weet dat u van harte welkom bent.

Namens de ouderencommissie, Gerrit J. Scheppink

31 oktober Lezing over rouwverwerking.

Als pastorale teams van de Hervormde gemeente Ommen organiseren wij een avond over rouwverwerking. Deze avond is speciaal bedoeld voor de medewerkers van onze pastorale teams, voor het regionale team pastoraat en de H.V.D. uit Ommen. Op deze avond gaan we in gesprek over het thema rouwverwerking. Ds. H. Dorgelo zal deze avond voor ons verzorgen. De avond begint om 20.00 uur in Pand 25. De koffie staat vanaf 19.45 uur voor u klaar. We hopen met elkaar op een goede en leerzame avond.

Namens de pastorale teams,
Jolanda van Beesten en Ada van der Snel

2 november Vrijwilligersavond

Er zijn veel vrijwilligers actief binnen de Hervormde gemeente en daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Als dank voor ieder zijn of haar fantastische inzet, wil de Hervormde gemeente graag een gezellige avond voor alle vrijwilligers organiseren. De avond is op donderdag 2 november in het Hervormd Centrum. De inloop is vanaf 19.30 uur.

We hopen alle vrijwilligers op deze gezellige avond te mogen begroeten, onder het genot van een hapje/drankje.

Tevens zullen De Bargzangers een optreden voor ons verzorgen. U kunt zich tot 25 oktober opgeven via

✉ herv-scriba-kerkrentmeesters@pkn-ommen.nl.

Graag zien wij u dan in het Hervormd Centrum.

College van Kerkrentmeesters

Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij Gerrit van Keulen of bij het Hervormd Centrum, Pr. Julianastraat 8. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de Hervormde gemeente Ommen.

Collecten

10-09	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Ommen	€ 97,75	€ 99,10	€ 82,75
H.A.	224,65		

17-09	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Ommen	€ 140,24	€ 198,59	€ 91,61

24-09 (Startzondag Hg en Gk in Vechtdal College)

Diaconiecollecte voor KiA zending Syrië	€ 415,87
Kerkvoogdij	€ 369,94
Deurcollecte t.b.v. World Servants Groep Ommen	€ 861,06

24-09 (Avonddienst)	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Ommen			€ 29,20

01-10	Kerk	Diaconie
Vinkenbuurt	€ 25,80	€ 28,85
Kerk Vinkenbuurt	18,20	

Giften

Voor de kerk
€ 10,00 en € 50,00 via ds. H. Tiggelaar
€ 20,00 via mw. J. Beltman

Voor de bloemen
€ 20,00 via mw. M. Reurink-Eggen

Voor de bloemen Vinkenbuurt
€ 10,00 via fam. Mooijers

Hartelijk dank

Gereformeerde kerk



29 oktober Noaberdienst

Ga Mee! Dit is het jaarthema van de Protestantse kerk. Wij vragen u / jou om MEE te gaan tijdens deze Noaberdienst! We gaan dan een herfstwandeling maken. Graag om 09.45 uur aanwezig bij gebouw Irene. Onderweg gaan we met elkaar nadenken, bidden en zingen over de schepping. We wandelen in het bos, houdt u dus rekening met uw kleding m.b.t. het weer. Na afloop is er warme chocolademelk, koffie en ranja. Ga Mee wandelen! Diegenen die niet zo goed ter been zijn, kunnen de wandeling via de beamer volgen.

Oproep van het beamerteam

Het beamerteam van de Gereformeerde kerk wil graag versterking. We zijn op zoek naar (jonge) mensen die mee willen draaien in ons team. Je mag eerst een keer komen kijken en daarna beslissen of het iets voor je is. Je bent van harte welkom! Heb je interesse, stuur dan een mailtje naar gerf-beamerteam@pkn-ommen.nl en je krijgt zo snel mogelijk bericht van ons.

Namens het beamerteam, Hetty de Lange

Terugkijken met trots, om vol energie door te gaan

Als Gereformeerde kerk willen we ook in Ommen een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde. Daarin mogen we elkaar steeds ontmoeten rond het evangelie van Jezus Christus. We willen een open, gastvrije kerk zijn. Een plek voor bezinning, maar juist ook waarin we ontmoeten en naar elkaar omzien en er in hoogte- en dieptepunten voor elkaar zijn. Een kerk waarin we liefde van God uitdelen, geloven in woord en daad en dat geloof laten zien in de samenleving. Daarom hebben we als Gereformeerde kerk drie speerpunten: Gemeenteopbouw met focus op de midden-generatie, maatschappelijk betrokken en erediensten. We staan nu aan het begin van een nieuw seizoen in de kerk. Het was voor mij ook aanleiding om nog even terug te kijken op het vorige seizoen en in ons Koersplan een tussentijdse balans op te maken. Op het moment dat ik dat deed, werd ik ook blij om te zien hoe actief we als kerk zijn. Natuurlijk was het jammer voor ons als gemeente dat afgelopen seizoen zowel een predikant als de jongerenwerker een nieuwe uitdaging vonden, maar met de beroepingscommissie en met de mensen binnen PaKaN! zijn we hard bezig om die vacatures in te vullen.

Doen, Ontmoeten, Ervaren en Leren

Maar we kunnen terugkijken op een kerkseizoen waarin we veel hebben gedaan. Als gemeente willen we elkaar daarin ontmoeten en naar elkaar omzien. Die ontmoetingen kunnen op verschillende manieren. Dat noemen we dan 'netwerken'. We ontmoeten elkaar tijdens een motortoertocht of de

pubquiz. Ook ging een groep gemeenteleden naar het Benedictijnerklooster in het Belgische Chevetogne. Begin juli gingen er voor het eerst 40 gemeenteleden samen kamperen. Een andere activiteit die ik ook zeker wil benoemen is het musicalproject 'Johannes de Doper'. Zo'n 50 zangers, spelers en een aantal kinderen zijn maanden enthousiast bezig geweest. Achter de schermen was ook nog een groep bezig met decor, attributen, kleding, beamer en overige techniek. De voorbereiding en het instuderen van deze musical heeft bijgedragen aan de verbinding van gemeenteleden. De uitvoering van de musical op 18 maart voor een volle kerk was de kroon op dit mooie project.

Het is een greep uit de activiteiten die helpen bij het verhogen van betrokkenheid bij de kerk en de onderlinge betrokkenheid op elkaar. We noemen dat sinds dit jaar DOEL-activiteiten: Doen, Ontmoeten, Ervaren en Leren. Het versterken van deze netwerken is een groeiproces. We willen daarin aansluiten bij wat er is en bottom-up werken. Om deze activiteiten en netwerken te versterken, zodat je als gemeentelid beter weet wat er te doen is en je er bij aan kunt sluiten, willen we in de komende tijd een Kerk Informatie Punt inrichten.

Kerk-App

Om te weten wat er te doen is kan de nieuwe kerk-app helpen. Vlak voor de zomer zijn we gestart met onze kerk-app als nieuw communicatiemiddel naast de reguliere communicatie via afkondigingen voor de dienst, kerkvensters en de website. Het was natuurlijk opmerkelijk dat we onze krant via de app kunnen lezen of je prestaties voor wielrennen of hardlopen met je mobiel kunnen volgen, zelfs bankzaken regelen we via onze smartphone, maar de Gereformeerde kerk konden we daar niet tussen vinden. Met de app is daar verandering in gekomen. Het is een nieuwe wijze van communicatie passend bij de wijze van communiceren door juist jongeren en midden-generatie, maar we hebben ontdekt dat heel veel kerkleden van jong tot oud in korte tijd de app hebben ontdekt. De kerk-app is gebouwd om de gemeenteopbouw te versterken door onderlinge communicatie. Heeft daarbij functionaliteit voor een agenda en gemeentegids. Daarnaast is het mogelijk om via deze app giften te geven. Komend seizoen laten we u de mogelijkheden van de app verder ontdekken.

Maatschappelijk betrokken

Samenleven in geloof, hoop en liefde vertaalt zich ook in onze maatschappelijke betrokkenheid. Afgelopen seizoen is het JeugdDiaconaat (in PKN-verband en vallend onder PaKaN!) officieel van start gegaan. Het JeugdDiaconaat is gericht op jongeren tussen de 12 en de 18 jaar. Deze groep is een vervolg op wat we eerder noemden 'Geloven met je handen'. Afgelopen seizoen hebben we verschillende dingen gedaan: helpen met het inzamelen van kleding voor asielzoekers, kerstpakketten samenstellen en bezorgen bij de alleenreizende jonge vluchtelingen die opgevangen werden in hotel Paping, collecteren voor Kerk in Actie, een spelletjesmiddag houden in Oldenhaghen, een ontbijtactie of het slapen in de open lucht tijdens 'Nacht zonder Dak'.

Ook de World Servants-groep valt onder de activiteiten van het JeugdDiaconaat. Zeven jonge deelnemers uit Ommen gingen 3 weken op werkvakantie naar Oeganda en hebben daar geholpen bij de bouw van een school. Inmiddels is er een nieuwe groep geformeerd van elf jongeren. Zij zullen in de zomer van 2024 afreizen naar Zambia om daar te helpen bij een nieuwbouwproject. In het komende seizoen willen zij door acties een bedrag van € 30.000 hiervoor ophalen.

Schuldhelpmaatje

Vanuit de diaconie van onze Gereformeerde kerk hebben we in samenwerking met vier andere geloofsgemeenschappen (NGK, Evangelische gemeente Ommen, Herv. gemeente Beerzerveld en de Emmanuel Parochie) het initiatief genomen om te komen tot de oprichting van een lokale afdeling van Schuldhelpmaatje.

Het project Schuldhelpmaatje is er voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het regelen van hun financiële zaken om schulden te voorkomen of die juist te maken hebben met problematische schulden. Zij worden gekoppeld aan een vrijwilliger, een (Schuldhelp-)Maatje, die sociale en praktische ondersteuning aanbiedt. Komend seizoen gaan we dit in Ommen verder uitrollen. Op 12 oktober is er daarom een informatiebijeenkomst hierover in Theaterzaal Carrousel.

Kerk & Klimaat

Een andere manier van maatschappelijke betrokkenheid is aandacht voor het klimaat en wat de christelijke traditie hierover vertelt aan elkaar te verbinden. Als kerk willen we actief bijdragen aan een leefbare aarde in de toekomst. De werkgroep Kerk & Klimaat werkt vanuit drie thema's: natuur, verduurzaming moet je doen en christelijke identiteit. Daaronder hangen verschillende concrete activiteiten. Bij natuur kunt je direct denken aan de kerktuin in Arriën, een biologische groentetuin en pluktuin. Maar de werkgroep Kerk & Klimaat kennen we ook van Luisje, die ons een prikkelende boodschap met een glimlach geeft op de beamer voorafgaand aan de kerkdienst en de bibliotheek bij de uitgang van de kerk, met boeken over dit thema. Komend seizoen kunnen we meer verwachten van deze werkgroep. Ze hebben een spreker uitgenodigd voor een thema-avond, maar ook zal op 15 oktober de kerkdienst op de Michazondag samen met de werkgroep worden voorbereid.

Erediensten

En daarmee is eigenlijk het bruggetje gemaakt naar het derde speerpunt uit ons Koersplan: Erediensten. De kerkdiensten in Ommen en Witharen vinden plaats op iedere zondagochtend, met aansluitend ruimte om na te praten tijdens de koffie of thee. In onze kerk is daarmee een plek voor bezinning. Liturgie en eredienst vormen het hart van de christelijke gemeente en daarom ook genoemd als speerpunt.

Elk gemeentelid is uniek en dat geeft kleur aan onze gemeente, maar daarin verschilt ook onze persoonlijke manier van geloofsbeleving. Daarom is er ook verschil in de invulling van onze erediensten. Ook houden we rekening met de jeugd als doelgroep. Voor de kinderen van de basisschool is er nu de maandelijkse Kinderdienst waar de kinderen tijdens de gewone hun eigen dienst in de kelder hebben. Een mooie aanvulling naast de tienerdienst en AtEleven.

Omdat we hebben afgesproken om voor de avonddiensten de liturgie en frequentie los te laten, geeft dat ruimte voor andersoortige avonddiensten om zo tegemoet te komen aan diversiteit en ook andere doelgroepen te bereiken. Afgelopen seizoen hebben we verschillende diensten gehad. Van de Taizéviering tot een Cantatedienst en van de musicaldienst 'over de brug' tot de dienst 'het systeem loopt vast'. De keren dat er een bijzondere avonddienst was, was dat veelal op initiatief van de predikanten in samenwerking met de Werkgroep Eredienst en dat terwijl we juist bij het loslaten van de liturgie en frequentie hebben afgesproken om juist hierin ook als gemeenteleden zelf het initiatief te nemen. En dat moet ook kunnen! Inmiddels wordt er in het kerkgebouw in Witharen al anderhalf jaar de Noaberkerk gehouden. De helft van de kerkdiensten wordt georganiseerd door gemeenteleden zelf. De laagdrempeligheid van deze diensten zorgt er ook voor dat er veel mensen naar de Noaberdiensten (terug)komen. De Noaberkerk, zoals dat in Witharen is gestart, mag daarin ook een voorbeeld zijn hoe we ons als kerk kunnen doorontwikkelen naar de toekomst toe. Ook in Ommen zouden we vergelijkbaar met de Noaberdienst, diensten op een avond kunnen organiseren. Dat hoeft u niet alleen te doen, maar heb het er met elkaar over als netwerk of groep. En vraag eventueel iemand uit Witharen die betrokken is bij een Noaberdienst om mee te denken. Samen moet dat lukken.

Koersplan & nieuw kerkseizoen

Al met al kijk ik dankbaar, maar ook met trots, terug op alle activiteiten van het afgelopen seizoen. Bovenstaand is slechts een gedeelte van wat we allemaal doen binnen onze kerk. Het Koersplan op de website van onze kerk is daarin bijgewerkt en daarin kunt u meer lezen. Het gaat dan wel veelal om de nieuwe initiatieven die zijn beschreven, maar daarin willen we niet zeggen dat we geen oog mogen hebben voor de activiteiten die niet meer weg te denken zijn uit onze kerk zoals N-Joy of de Wikiclub, het kinderkoor 'Een vrolijk geluid', 'Samen Eten' of de inloopochtenden.

Het geeft mij in ieder geval de motivatie om vol energie het nieuwe kerkseizoen in te gaan. Samen zijn we kerk!

Gerko Warner, voorzitter

Beroepingscommissie

In de afgelopen zomerperiode is de beroepingscommissie, zij het op een iets lager pitje, doorgegaan met haar werk. Dit betekent dat we diverse diensten online en fysiek hebben bezocht. Met een aantal predikanten hebben we gesprekken gevoerd. Helaas heeft dit nog niet geleid tot het gewenste resultaat. Ook in het nieuwe seizoen blijven we doorgaan met onze taak. We vinden het fijn wanneer u hiervoor met en voor ons wilt blijven bidden.

Namens de beroepingscommissie,
Agnes Kroese, voorzitter

Jubileum



Maandag 25 september was het 25 jaar geleden dat Ina Bremmer-v.d. Veen in dienst kwam van de Gereformeerde kerk. In al die jaren was Ina het vertrouwde gezicht, zowel in de kerk als in De Kern. De collega's wilden dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en haalden Ina op

van huis. In De Kern was de zaal feestelijk versierd en was er koffie met gebak. Door de collega's werd Ina een feestelijke bos bloemen aangeboden en een weekendje weg. Namens het CvK kreeg ze een waardebon en werd ze hartelijk bedankt voor al die jaren trouwe dienst en werd de hoop uitgesproken dat Ina dit mooie en belangrijke werk nog jaren mag doen.

Collecten

Via bank	€ 458,00
Giften	€ 148,84
Doelen	€ 10,00

	Diaconie	Kerk	ZWO
06-08			
Ommen	€ 269,00	€ 157,10	€ 63,00
13-08			
Ommen	€ 347,12	€ 195,30	€ 199,90
20-08			
Ommen	€ 165,25	€ 195,63	€ 178,88
Witharen	44,40	27,10	
Noaberkerk		33,20	
27-08			
Ommen	€ 267,70	€ 219,87	€ 200,16
Witharen	59,15	40,45	
Noaberkerk		62,25	

Algemeen (kerkelijke) berichten



Regionaal

Looft den Heer Notter zoekt projectleden

Houdt u van zingen? Wordt dan projectlid bij Looft den Heer! Vanaf maandag 9 oktober beginnen wij weer met het studeren voor ons kerstconcert van dit jaar. Wij willen iedere liefhebber van zingen de mogelijkheid geven om als projectlid met ons mee te studeren en met ons mee te zingen tijdens ons concert. Dit houdt in dat u vanaf maandag 9 oktober tot en met maandag 18 december met het koor de liederen instudeert tijdens de repetities. Daarna zingt u mee tijdens het concert op vrijdag 22 december in Wierden. Hieraan zijn kosten verbonden. Op maandag 9 oktober in het Kulturhus Irene, Van Kregtenweg 9, Notter van 20.00 uur tot 22.00 uur is onze open repetitie. Voor meer informatie over ons koor of onze concerten kunt u kijken op onze website www.looftdenheer.nl.

15 oktober Joke Buis in Den Ham

Deze zondagavond komt Joke Buis voor ons optreden! We kennen haar allemaal van de Johannes de Heer liederen, maar dit keer zingt ze liederen van haar eigen album. Joke zit in een leeftijdsfase waarin ze nu wil kijken, zien, praten, vragen, luisteren, denken, bewust leven, genieten. En van daaruit; liedjes creëren! De verhalen en zelfinzichten die boven kwamen, werden eerder al verwerkt in liedjes als 'Schoonheid van het Moment' en 'Laat Alles Los'. Het persoonlijke en eerlijke album 'Andere Foto's' is het resultaat en natuurlijk hoor je hier meer van tijdens dit miniconcert. Ook zingen we nog enkele liederen samen met de gelegenheidsband. Wat zou het mooi zijn om een groot publiek te mogen ontvangen en daarom heten wij u allen van harte welkom om 19.00 uur in de Gereformeerde kerk aan de Ommerweg in Den Ham!

21 oktober Concert 'van Bach tot Rieu'

om 20.00 uur treedt niemand minder dan Donij van Doorn op in de Willem Hendrik Zwart Hal. Zij is vaste sopraan in het muziekgezelschap van André Rieu. Samen met de bekende organist en pianist Arjan Breukhoven nemen zij u mee op een muzikale reis. Het volledige programma vindt u op onze site: www.huetink-royalmusic.nl. Reserveren is gewenst via ☎ 0572-371838 of via de site

24 oktober Avondbijeenkomst

Het bestuur van de KBO-PCOB Ommen nodigt leden en belangstellenden hartelijk uit voor de avondbijeenkomst op deze dinsdag om 19.45 uur in De Kern.

Wat hebben senioren in Ommen nodig? Een greep uit het aanbod van zorg en welzijn in Ommen. Hierbij hopen aanwezig te zijn: Automaatje, Vitaal Vechtdal, Welzijnscoach en Uitbus Vechtdal. Vertegenwoordigers van deze organisaties komen u vertellen wat zij voor u kunnen betekenen. Wij zien u graag op dinsdagavond 24 oktober a.s.

28 oktober Soli Deo Gloria Ommen

SDG geeft haar jaarlijkse najaarsconcert. Op deze avond kunt u luisteren naar het A-fanfarenorkest o.l.v. Marten v.d. Wal, het A- en B-slagwerkensemble o.l.v. Simon Haakmeester en het B- en C- fanfareorkest o.l.v. Mathieu Vulto. Het concert wordt gehouden in De Carrusel. Aanvangstijd is 19.30 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur. Er zijn kosten aan verbonden.



11 november Najaar-arrangement op de Herberg

Dit keer hebben we een speciaal programma voor u, vanwege ons 30-jarig jubileum. Om 10.30 uur is de ontvangst met koffie.



Gastenbegeleider en theoloog Arjen Grobbe neemt ons daarna mee naar de expositie van Christa Rosier over de Psalmen.

Vervolgens is er een wandeling met lunch in de omgeving van de Herberg. Voor de lunch wordt gezorgd.

Het concert wordt 's middags verzorgd door twee beiaardiers: vader Boudewijn en dochter Lydia Zwart. Speciaal voor deze gelegenheid nemen ze hun kamerbeiaard mee, een miniatuurkopie van het carillon in de toren. Naast de beiaard spelen ze ook op de vleugel. Rond 16.00 uur is het afgelopen.

Info: www.pdcdeherberg.nl. Opgave via

✉ concerten@pdcdeherberg.nl of ☎ 026-334 2225. Er zijn kosten aan verbonden.

Agenda Vechtgenotenhuis 4^e kwartaal

Volgende week is het alweer oktober, de tijd vliegt en we gaan de herfst tegemoet! De activiteiten commissie heeft weer een mooi programma samengesteld voor het laatste kwartaal van dit jaar. Met o.a.:

Herinneringskussen maken; creatieve kaart maken met stempels, inkt en sjablonen; in gesprek d.m.v. het Stap voor Stap spel; workshop Look Good Feel Better; maak je eigen beeld van speksteen, bezoek aan het Historisch Museum in Ommen door de mannengroep; samen koken & eten of meedoen aan de brunch, divers aanbod van massages, en nog meer.

Thema ochtend: Donderdag 19 oktober: Kanker & Vermoeidheid.

Lotgenotengespreksgroep 'In Harmony': Voor de derde keer start deze lotgenotengespreksgroep. 'In Harmony, samen rouwen' is een lotgenotengespreksgroep voor mensen die een dierbaar persoon hebben verloren aan kanker. In Harmony, samen rouwen helpt je om je leven weer op orde te krijgen. Wie rouwt, doet dat op z'n eigen manier en in z'n eigen tempo. Maar iedereen heeft te maken met verdriet en pijn. Deze cursus wordt gegeven door Gea Stoel en bestaat uit zes vrijdagochtenden, met een vaste groep deelnemers van zes personen. Gea is rouw en verliesbegeleider bij Harmony Coaching en gebruikt voor deze bijeenkomsten haar eigen ontwikkelde werkboek In Harmony, samen rouwen en haar spel Hart op de tong, bij rouw en verlies.

Meer nieuws en uitgebreide informatie over al onze activiteiten staan vermeld op de website.

www.vechtgenoten.nl. Meer info: ✉ info@vechtgenoten.nl.

Tiny Timmer,

Coördinator Vechtgenotenhuis Ommen

Gebedspunten



Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Bidt en dankt u ook mee?

Gebedspunten

✋ Laten we bidden om Gods nabijheid, kracht, moed en vrede bij iedereen die veel zorgen heeft over de toekomst, vanwege gezondheid, werk, inkomen, kinderen of kleinkinderen.



Laten we God danken voor de grote betrokkenheid en creativiteit van gemeenteleden en mede daardoor mooie opbrengsten van de verschillende acties die zijn gehouden door de World Servants jongeren.



Laten we bidden voor alle christenen die te maken hebben met vervolging. Bid om Gods nabijheid en kracht om vol te houden.



Laten we bidden dat God eenieder zal beschermen tegen de verkeerde invloed die de vele Halloween activiteiten, die er in de komende weken worden gehouden, op hen kunnen hebben en dat mensen mogen gaan inzien waar ze zich mee inlaten.



Laten we bidden om vrijmoedigheid om ons persoonlijk geloof te durven delen met de mensen die op ons pad komen.



Laten we bidden om Gods leiding en zegen in de zoektocht naar een jongerenwerker en vrijwilligers met hart voor Jezus en hart voor jongeren, om mee te helpen in het jeugdwerk van onze gemeente.



Laten we God danken dat Hij ons nooit alleen laat en altijd om ons heen is. Laten we bidden dat we dat steeds meer zullen gaan beseffen.

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de gemeente? Geef dit dan door op het volgende emailadres:

✉ gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen naar dit mailadres.

Kerkelijke adressen etc.

Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 27 oktober. De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op **dinsdag 17 oktober voor 17.00 uur** te zijn ingeleverd via e-mail:

(Eind-)Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
☎ 463928

✉ kerkvensters@pkn-ommen.nl

of in de brievenbus bij de ingang van De Kern

Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte.

De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in te korten.

Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte

Coördinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman

Mw. H. Jaspers-van Duren

Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 – 20.00 uur ☎ 463928

IBAN Banknummers

Hervormde gemeente

Bloemenfonds / Jonge kerk : NL54 RABO 0373 7266 00

Coll. van Kerkrentm. : NL33 RABO 0348 9042 90

Diaconie / kerktelefoon : NL46 RABO 0348 9043 47

Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19

Gereformeerde kerk

Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12

De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76

Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71

Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71

Ger. kerk o.v.v. Noaberkerk : NL21 RABO 0348 9043 12

Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46

Gezamenlijke nummers

PaKaN! : NL76 RABO 0348 9050 68

Evangelisatiecommissie : NL37 RABO 0348 9597 02

ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87

Diaconie Hg

Kerk Hg

Geref. kerk



Website

PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl
✉ info@pkn-ommen.nl

Hervormde gemeente

Kerkenraad

Praeses: Dhr. M. Dunnewind
Scriba: Mw. G. Westerhof
✉ herv-scriba@pkn-ommen.nl

Hervormde Diaconie

Commissie bijstand
✉ commissiebijstand@pkn-ommen.nl
✉ herv-diaconie@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ☎ 451338
Dhr. H. Kortman
Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur
✉ kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Koster: Dhr. R. Haveman
✉ herv-kerk@pkn-ommen.nl
B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman
✉ herv-kerk2@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Vinkenbuurt

Koster: Mw. A.M.H. Kamphuis-Andeweg
Mw. B. Bijl-Goor
✉ vinkenbuurt@pkn-ommen.nl

Hervormd Centrum

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen
Mw. A. Minkjan
✉ hervormd-centrum@pkn-ommen.nl
Tijdens de markt op dinsdag koffiedrinken van 10.00 tot 11.30 uur.

Collectebonnen

Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.
De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde kerk.

Gereformeerde kerk

Kerkenraad

Praeses: Dhr. G. Warner
1^{ste} Scriba: Mw. A. Buiten-Kleinjan
✉ geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:
- Via koster/beheerder/medewerkers:
persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang van De Kern
- ✉ ledenadministratie@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ☎ 451206
Beheerder: Dhr. H.J. Jansen
✉ dekern@pkn-ommen.nl
Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern:
Ma-di-do: 09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur
Dinsdag: Koffie-inloop 09.30-11.00 uur
Woensdag: 09.00-12.00 uur en vanaf 19.00 uur
Donderdag: Kernactief 14.00-16.00 uur
Zaterdag: 09.30-11.00 uur

Gebouw Irene

Contactgegevens:
✉ witharen@pkn-ommen.nl

Collectebonnen

Verkoop via de bank:
Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr. NL55 RABO 0348 9163 10 van de Geref. kerk, administratie collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn:
Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00
Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) € 5,00
Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00
De collectebonnen kunnen zowel in de Gereformeerde als in de Hervormde kerk gebruikt worden.
Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind

Diversen

Puzzelhoekje

Hallo meisjes en jongens,

Dit keer een geheimschrift.

a = ← b = △ c = □ d = ⊙
e = → f = ▽ g = ⊗ h = ▷
i = ↑ j = □ k = ○ l = □
m = ◁ n = ⊗ o = ↓ p = ▣
q = ⊞ r = ◇ s = ◇ t = ✓
u = ↗ v = ✕ w = ⊖ x = ⊙
y = ◇ z = ⋈

'○ ◇ ✓ → □ ◁ ↑ □ ⊗ ✕ → ◇ ✓ ◇ ↓ ↗ ⊖ → ⊗ ↓ ▣ ⊙ →
▷ → ⊗ ⊙ ↓ ⊙.

Oplossing mag je sturen naar Willemien Eilander

Tot de volgende keer. Willemien Eilander

Karkbezuuker

Ieje....die dit noar ik mag hopp'n andachtig beziet
waar'n misschien in de karke al joor'n niet.

Meestal passeer ie Gods huus met een grote boge
maar hier is de drempel vaste en zekers minder hoge.

Iedere zundag bint hier vulle mens'n present
met een dienst, die ie misschien van vrogger nog kent.

Wiej bint hier niet appat um vrumde dinge te leer'n
en hebt ok niet de bedoeling um oe in een uur te bekeer'n.

Oons doel is dat ie weer heurt van God oonze Heer,
op een wieze, dat ok later vrug noar meer.

Wiej zingt vassies, begeleid deur een urganist,
Allinig dat al zol zunde ween, as ie dat mist.

Komde zundag, de eerste dag van de weeke
huld de doomnee, noar wiej hopt, een aktuele preke.

Elke zundagmargn, het hele joor verdan,
kump oonze gemiente hier op an.

'Psalmboek vergett'n' mag gin reed'n weez'n
want all's stiet op een groot scharm te leez'n.

Wees dorumme welkom, nem de drempel en wees niet verleeng,
Zuuk een plaatse en krieg an 't einde Gods onmisbare zeeng.

De eerste en laatste arbeiders in de wijngaard

En zij die er vanaf het elfde uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denarie. En toen zij die als eersten waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denarie. - Matteüs 20: 9

